



17 Maart 2021 Hebben we weer verkiezingen in Nederland.

Wanneer de lokale problemen ook landelijk spelen moet je daar wat aan doen!

Politiek lijkt vaak een ver van mijn bed show en dat was voor mij een jaar of 4 geleden niet anders. Stemmen op een politieke partij lokaal of landelijk is vaak een gevoel of een vanuit de opvoeding bepaalde gewoonte. Wanneer je dan op een bepaald moment wordt geconfronteerd met onrecht en vooral niet luisterende volksvertegenwoordigers zijn er twee opties. Of je laat het voor wat het is en gaat door met wat je altijd al doet of je besluit er iets aan te gaan doen.

Dat laatste was mijn keuze en is de reden geweest om samen met een aantal andere mensen ELP Noardeast-Fryslân op te richten. Binnen een half jaar na oprichting zat ik voor de partij in de raad.

We gaan nu op naar de tweede kamer verkiezingen na een aantal bewogen jaren en ook nu zie je weer een overheid die geen oog heeft voor de inwoners maar voornamelijk voor de EU en zichzelf. Of het nu stikstof, pfas, klimaat, immigratie, gezondheid of de dictatuur vanuit de EU is, luisteren naar wat de inwoners daar eigenlijk van vinden doen ze niet.

Eens in de vier jaar schrijven de partijen blijkbaar op wat ze juist niet willen gaan doen de komende periode. Forum voor democratie volg ik nu al vanaf de oprichting en de standpunten van deze partij onderstreep ik volledig. Geen luchtftietserij maar gewoon het beste voor Nederland en zijn inwoners!

Na een verzoek van de huidige nummer twee op de lijst Wybren van Haga ben ik tot de conclusie gekomen dat ik deze kans moet pakken. Mee helpen Nederland weer terug te geven aan zijn inwoners en het weer dat mooie land te maken waar wij allemaal van houden.

Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van deze fantastische lijst mensen.

Stem 17 Maart 2021 Forum voor Democratie.

Stem Nederland terug! Mag ik op jullie stem rekenen?